

Orde van dienst

Witte Donderdag

2 april 2026

Voorganger: ds. Jils Amesz
Cantor organist Marco Kalkman
m.m.v. de kleine cantorij

Muziek

De schikking:

Een hart. Transparant zoals Jezus was.
Open. Niets dan liefde en vergeving. Hij wast
onze vuile voeten. Zijn gebaar van
onvervalste liefde.

Het transparante in het hart is gemaakt van
Judaspennen. Het is niet helemaal
doorzichtig. Dat kan ook niet als je aan de
pennen van Judas denkt. Er is Klimop,

symbool voor het eeuwige leven en er is ook bloesem, wat staat voor nieuw leven. Het eindigt niet
bij de dood. De bloesem is van de Magnolia, in het Nederlands Tulpenboom. En de tulp is het
symbool voor bidden. De bloemen staan in 9 vaasjes. 9 is een heilig getal. Het verwijst naar de 9
gaven van de Geest: liefde, blijdschap, vrede enz. (Galaten 5).



Ovd: Welkom

Lied 275 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

Stilte

Bemoediging en Groet

v: Onze hulp is de Naam van de Heer,

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v: Die trouw blijft voor altijd

G: EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND EENMAAL BEGON.

v: Genade en vrede, voor u en voor jou, van God onze Vader,
en van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest.

G: AMEN

Drempelgebed

Lied 295, Wek uw kracht en kom ons bevrijden. Cantorij voorzang, allen refrein

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing uit het Oude Testament: **Exodus 12 : 1 – 20**

Gezang 5: 1 cantorij, 2, en 3 allen (Liedboek voor de kerken) Wij trekken nu het diensthuis uit

5 Wij trekken nu het diensthuis uit
bij Exodus 12 Willem Vogel



1 Wij trek-ken nu het diensthuis uit,
E - gyp - te's rijk-dom on - ze buit.
De dood ging on - ze deur voor-bij,
want bloed was daar en bloed maakt vrij.



En voor ons ligt nu de woestijn,
waar God de Heer de gids zal zijn.
En God heeft ons een land be-loofd:
de naam des He - ren zij ge-loofd!

2 Wij trekken door woestijn en zand,
verlost en uit Egypteland.
Geen vijand, die ons tegenstreeft,
waar ons de Heer zijn zegen geeft.
Wij trekken op de einder aan,
waar al Gods poorten openstaan.
Want God heeft ons een land beloofd:
de naam des Heren zij geloofd!

3 Wij trekken voort: des Heren volk.
De Heer is bij ons in de wolk,
een wolk des daags, een rookkolom,
een schaduw tussen zand en zon,
een wolk des nachts, een vuurkolom,
een licht, als 't duister is rondom,
want God heeft ons een land beloofd:
de naam des Heren zij geloofd!

Lezing uit Nieuwe Testament **Mattheus 26, 30-46a**

Lied 569. Toen Jezus wist, nu is gekomen

Uitleg

Muziek

Voorbeden

Lied 233 'Wat klaarstaat op de tafel', 1 allen, 2 cantorij, 3 allen

D: Inzameling van de gaven

D: Gebed over de gaven

Eeuwige, Bevrijder, God
wij brengen U dank
met al onze gaven
hier verzameld op tafel.
Wij werden deze avond
deelgenoten van de bevrijding

van uw volk uit de slavernij.
Wij hebben uw Naam geloofd en geprezen.
Maak ons vanavond ook deelgenoot
van Jezus' weg in het breken van het brood
en het drinken van de wijn,
zoals hij dat deed voor zijn leerlingen.
Eén en al liefde en dienst aan mensen.
Hoor ons door hem.

G: **Amen.**

**Tafelgebed Lied 395 Op de avond, toen de uittocht uit Egypte werd gevierd
Bij couplet 3 en 4 zingt de cantorij het gedeelte na: zei Hij**

Gebed des Heren

Vredegroet,

v: De vrede van de Heer zij met u allen!

a: EN ZIJN GENADE ZIJ MET U.

Wij geven de mensen naast ons een hand en wensen elkaar de vrede van de Heer.

Nodiging,

We vormen een kring

Aan de maaltijd van de Heer worden allen genodigd die in Hem geloven. Daarom of je nu jong of al wat ouder, of je hier vreemd bent of goed bekend, namens Hem mogen wij je uitnodigen mee te vieren.

Uitdelingswoorden

Tijdens het avondmaal zingen wij: **"Ubi caritas..."Lied 568a**

Dankgebed

Wij zingen Lied 575, 1 en 6 Jezus leven van ons leven

V: Lezingen **Johannes 13: 21-30**

Johannes 14: 15-31

Wij zingen Lied 791 Liefde eenmaal uitgesproken. 1, 3, 5, 6, allen, 2, 4, cantorij

"Luthers avondgebed":

Heer, blijf bij ons,

want het is avond en de nacht zal komen.

Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk aan de avond van de dag

aan de avond van het leven

aan de avond van de wereld.

Blijf bij ons

met Uw genade en goedheid met Uw troost en zegen

met Uw woord en sacrament.

Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst

de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven in tijd en eeuwigheid.
AMEN

Lied 571 In stille nacht, 1, 3 cantorij ; 2, 4, 5 allen

Tijdens voorspel worden Avondmaalstel, kanselkleed en bloemen weggedragen.

We verlaten de kerk in stilte
en zetten de dienst morgen voort om 19.30 uur

